

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΣΥΡΟΥ
Κέντρο Μέριμνας για την Οικογένεια
Διενοριακή Σχολή Γονέων Μυκόνου

Πρόσκληση – Ανακοίνωση

Όλοι μας συνειδητοποιούμε καθημερινά πόσο πολύ κλυδωνίζεται και δυσκολεύεται η οικογένεια, ιδιαίτερα στις μέρες μας.

Το **Κέντρο Μέριμνας για την Οικογένεια** που ίδρυσε η Μητρόπολη μας και λειτουργεί στην Σύρο εδώ και πάνω από δέκα χρόνια, αποστολή του έχει την στήριξη της Οικογένειας με πολλαπλές δραστηριότητες, μια εκ των οποίων είναι και η μηνιαία **Σχολή Γονέων**.

Κατόπιν αιτήματος των Αιδ. Εφημερίων της Μυκόνου, η Ιερά μας Μητρόπολη, απεφάσισε την επέκταση της δραστηριότητας αυτής και στην Μύκονο.

Πρόκειται για ένα πρόγραμμα το οποίο θα περιλαμβάνει για εφέτος έξι συναντήσεις, το δεύτερο Σάββατο κάθε μήνα, από τον Φεβρουάριο έως και τον Ιούνιο. Οι συναντήσεις θα γίνονται στην αίθουσα του **Κέντρου Πνευματικής Οικοδομής**, της Ιεράς μας Μητροπόλεως, στο **Γουμενειό**.

Η πρώτη συνάντηση θα γίνει το Σάββατο 8 Φεβρουαρίου στις 6.30 μ.μ.

Διευκρινίζεται ότι την **Σχολή Γονέων και Οικογένειας** λειτουργούν ειδικοί επιστήμονες, ψυχολόγοι, και οικογενειακοί ψυχοθεραπευτές. Στην φετινή σειρά σεμιναρίων στην Μύκονο, τα θέματα θα συντονίζει και θα παρουσιάζει ο υπεύθυνος του Κέντρου Μέριμνας για την Οικογένεια π. Μελέτιος Ζαχαρόπουλος, Οικογενειακός Ψυχοθεραπευτής και Θεολόγος.

Σε ποιους απευθύνεται;

Η **Σχολή Γονέων και οικογένειας** απευθύνεται κυρίως στους γονείς, στα νέα ζευγάρια, σε εκπαιδευτικούς, σε γονείς που μεγαλώνουν μόνοι τα παιδιά τους, στους νέους που ετοιμάζονται να παντρευτούν, αλλά όχι μόνο σ' αυτούς.

Απευθύνεται σε όλους τους ανθρώπους καλής θελήσεως, εγγάμους και μη, άνδρες και γυναίκες, που θα ήθελαν να καλυτερεύσουν τον εαυτό τους και τις σχέσεις τους μέσα στην οικογένειά τους και έξω από αυτή.

Απευθύνεται κυρίως στους τολμηρούς εκείνους άνδρες και τολμηρές εκείνες γυναίκες που δεν έχουν πάψει να οραματίζονται ένα κόσμο καλύτερο και οι οποίοι για να το πετύχουν δεν προσπαθούν ν' αλλάξουν τους άλλους, αλλά τον εαυτό τους.

Απευθύνεται σε όλους αυτούς που θέλουν να σπάσουν τον φαύλο κύκλο τού κακού, και τού πόνου, κάνοντας στην δική τους οικογένεια και στο περιβάλλον που ζουν και εργάζονται, τα πράγματα, διαφορετικά και καλύτερα απ' ό, τι οι παλιότερες γενιές.

Εκ της Ιερά Μητροπόλεως