

Στο Ι. Παρεκκλήσιο του Αγ. Αντωνίου - Παναγίας Θαλασσινης στον Μέγα Γιαλό της Σύρου εορτάστηκε πανηγυρικά η Απόδοση της εορτής της Κοιμήσεως της Θεοτόκου, με την τέλεση Πανηγυρικού Εσπερινού, χοροστατούντος, αδεία και ευλογία του Σεβασμιωτάτου κ. Δωροθέου Β', του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Κορωνείας κ. Παντελεήμονος, ο οποίος, μετά την Αρτοκλασία στον προ του Ναού αύλιο χώρο, εκήρυξε το θείο Λόγο, ειπών μεταξύ άλλων τα εξής:

" Για την Παναγία, που επισφραγίζεται στα εννιάμερά της ο κύκλος των ημερών των αφιέρωμένων στο γεγονός της Κοιμήσεώς Της, λέει ένας Πατήρ της Εκκλησίας ότι ήταν " πασης αρετής έμψυχος εικών ". Σήμερα, θα τονίσουμε μια πολύ βασική αρετή της Παναγίας : την ταπείνωση.

Ο Απ. Παύλος γράφει για τον Χριστό : " εαυτόν εκένωσε μορφήν δούλου λαβών " (Φίλιπ. β, 7 ). Και αυτή η περικοπή διαβάζεται κατα την εορτή της Κοιμήσεως. Γιατί άραγε ; Διότι η κένωση άρχισε με την ενανθρώπιση του Χριστού. Την ένωση των δύο φύσεων, που έλαβε χώρα στην γαστέρα της Παναγίας. Γι ' αυτό η Παναγία δεν εγέννησε ένα σπουδαίο άνθρωπο, αλλά τον Υιό και Λόγο του Θεού και Θεόν, που ταπεινώθηκε και ενανθρώπισε. Γι' αυτό ονομάζεται και είναι Θεοτόκος.

Την κένωση και την ταπείνωση αυτήν του Χριστού μιμήθηκε η Παναγία. Ταπεινώθηκε δίπλα Του σε όλη την επίγεια ζωή Του. Μέχρι τον Σταυρό. Και μετά την Ανάσταση και την Ανάληψη του Χριστού και μέχρι την Κοίμησή Της έμεινε ταπεινή. Πουθενά δεν αναφέρεται ότι η μεγάλη τιμή, που της απέδιδαν ήδη οι πιστοί της πρώτης Εκκλησίας, την έκανε να χάσει το ταπεινό Της φρόνημα και να υπερηφανευθεί. Γι ' αυτό και ο Θεός την εδόξασε.

Όλοι οι άνθρωποι επιθυμούν την δόξα. Όμως οι δόξες του κόσμου παρέρχονται. Στήνονται ανδριάντες, που μετά κατακρημνίζονται και καταστρέφονται. Ούτε μπορούν να γεμίσουν την ανθρώπινη καρδιά. Η μόνη πραγματική δόξα είναι αυτή, που χαρίζει ο Θεός. Και αυτή δίνεται όχι στους φιλόδοξους, εγωϊστές και οϊηματίες, αλλά σε όσους έχουν ταπεινό φρόνημα, όπως η Παναγία.

Ας ζητάμε, λοιπόν, από την Παναγία να μας εμπνέει να μη χάνουμε την αίσθηση του μέτρου. Διότι αυτή η απώλεια οδηγεί τους ανθρώπους στην οίηση, τον εγωϊσμό και την εσωτερική ανισορροπία και κάποτε και στην γελοιοποίηση. Αλλά να μένουμε ταπεινοί και απλοί. Να γνωρίζουμε τα όριά μας, που είναι δείγμα ψυχικής υγείας. Αλλά και απαραίτητο για την ειρηνική μας συμβίωση με τους άλλους.

Και τότε Εκείνη, η Μητέρα της ταπεινώσεως, θα είναι το στήριγμα και η παρηγοριά μας στις δυσκολίες της ζωής. Και θα μπορούμε να Της απευθύνουμε την ικεσία : " Πρόφθασον και εκ κινδύνων λύτρωσαι ημάς η μόνη ταχέως προστατεύουσα ". Στη συνέχεια, κατα το τοπικό έθος η Ι. Εικόνα της Θεοτόκου μεταφέρθηκε σε ειδικά ετοιμασμένο πλοιάριο και έγινε ο διάπλους μέσα στον κόλπο του Μέγα Γιαλού, παρουσία πλήθους πιστών. Με την επιστροφή της Εικόνας έγινε η Απόλυση και ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Κορωνείας κ. Παντελεήμων, αφού συνεχάρη, όσους εφρόντισαν για την οργάνωση της Πανηγύρεως, ευχήθηκε σε όλους να είναι πάντοτε στη ζωή τους υπό την προστασία της Παναγίας.

IMAGES/NEWS/2016/SYROS/0823thalassini