

του κ. Μιχαήλ Χούλη, Θεολόγου

Ο λόγος στη συνέχεια για την μαγεία. Για την μαγεία που είναι μια πανάρχαια επιστήμη σκοτεινών τεχνών και τόσο επικίνδυνη για τον άνθρωπο. Δυστυχώς και σήμερα πολλοί συνάνθρωποί μας επιμένουν ή να την εξασκούν ή να επισκέπτονται μάγισσες, χαρτορίχτρες και μέντιουμ, συμμετέχοντας έτσι στα σχέδια του πονηρού.

Για μια ενημέρωση γύρω από τον χώρο της μαγείας, με σκοπό την προστασία τη δική μας και των παιδιών μας, θα ενημερωθούμε παρακάτω.

ΤΙ ΕΝΝΟΟΥΜΕ ΟΤΑΝ ΜΙΑΛΑΜΕ ΓΙΑ ΜΑΓΕΙΑ ΣΗΜΕΡΑ

Από τα μικρά μας χρόνια ακούμε παραμύθια για καλές και κακές μάγισσες, για μαγικά ζώα που πετάνε και μιλάνε, για νεράϊδες που με ραβδιά μεταμορφώνουν ανθρώπους και ζώα και άλλες ιστορίες. Όλες αυτά τα παραμύθια με τα οποία μεγαλώσαμε, κρύβουν και αληθινές καταστάσεις μαγείας και γνήσιες τελετές των μάγων, πράγματα που προσπαθεί να διαφημίσει και ο Χάρι Πότερ στα βιβλία και τα έργα του. Ποια είναι τα μαγικά στοιχεία των παραμυθιών που ισχύουν σήμερα;

Πρώτα πρώτα το ότι έχουν οι μάγοι αποκρυφιστικές δυνάμεις, δηλαδή για την Εκκλησία δυνάμεις έξω από αυτούς, δυνάμεις του πονηρού κόσμου.

Δεύτερον, ότι υπάρχουν καλοί και κακοί μάγοι. Οι καλοί μάγοι λέγονται και λευκοί μάγοι και υποτίθεται ότι δουλεύουν για το καλό του κόσμου, δηλαδή βρίσκουν χαμένα αντικείμενα, εξορκίζουν από το κακό συνανθρώπους τους, ενώνουν και πάλι διαλυμένα ζευγάρια κ.λπ. Στην πραγματικότητα όλες αυτές οι τεχνικές είναι για την Εκκλησία δυνάμεις του κάτω κόσμου, που προσπαθούν να παραπλανήσουν τους μη ενήμερους ή ολιγόπιστους ανθρώπους. Οι κακοί μάγοι χρησιμοποιούν τα μάγια τους για να βλάψουν γνωστούς ή αγνώστους, να επιφέρουν καταστροφές σε σοδειές κ.α.

Τρίτον, οι τεχνικές που χρησιμοποιούνται από τους σύγχρονους μάγους δεν διαφέρουν και πολύ από τους μάγους των παραμυθιών και συστατικό τους είναι η επαφή και σχέση με τον δαιμονικό κόσμο. Χρησιμοποιούν κεριά, βιβλία, δυσκοπότητα, καρφίτσες, σαπούνια, μάσκες, κόκαλα, τρίχες, βότανα και πολλά άλλα αντικείμενα ή και εκκλησιαστικά σκεύη για να ξεγελάσουν αρκετούς.

Και τέταρτον, η μουσική, ο χορός, τα τελετουργικά ρούχα είναι ίδια ακόμα με αυτά των παραμυθιών (Βοήθημα Θρησκευτικών Α' Λυκείου, εκδόσεων Πατάκη, 2003, σελ. 338-339).

ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ Η ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΜΑΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΙ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ

Οι άνθρωποι στις πρωτόγονες φυλές λάτρεψαν τα φυσικά φαινόμενα, δηλ. τους σεισμούς, τις πλημμύρες, τους κατακλυσμούς ως θεούς. Για να αποφύγουν την οργή τους θυσίαζαν ζώα και ανθρώπους ή ντυμένοι με προβιές ζώων μιμούνταν

τα στάδια του κυνηγιού με εικονικό τραυματισμό ζώων σαν σε θέατρο για να πετύχουν την αυριανή ημέρα καλό κυνήγι. Αυτή είναι και η αρχή της μαγείας και μάλιστα της «συμπαθητικής», δηλαδή ζημιά σε κούκλες-ομοιώματα για να πάθει ζημιά και το πρόσωπο που θέλει κάποιος να καταστρέψει.

Αργότερα η μαγεία προσέλαβε πολλές μορφές και αναμείχθηκε με τη μαντεία, τον πνευματισμό, την αστρολογία, την θεοσοφία, την αλχημεία και τον αποκρυφισμό. Οι πιο κοινές μορφές μαγείας σήμερα είναι η γητεία, η φαρμακεία, η επαοιδοία, η νεκρομαντεία, ο εξορκισμός και οι ψαλμοί. Στην γητεία αναμειγνύονται διάφοροι ψαλμοί και ονόματα αγίων με επικλήσεις σε δαιμονικές δυνάμεις για να πετύχουν το κακό. Στη φαρμακεία παρασκευάζονται ποτά με ειδικές δαιμονικές ευχές για να κάνουν ζημιά στην υγεία διαφόρων, να προκαλέσουν ερωτική επιθυμία κ.λπ. Στην επαοιδοία προσπαθούν με επίκληση των δαιμόνων να δέσουν κυρίως τα ανδρόγυνα, αλλά και τα ζώα και τις σοδειές να καταστρέψουν. Χρησιμοποιούν μαντζούνια και ευχές δαιμονικές. Τέτοιου είδους ενέργειες βλέπουμε για παράδειγμα στις ΜΑΓΙΣΣΕΣ ΤΗΣ ΣΜΥΡΝΗΣ, σειρά που προβάλλεται από την τηλεόραση εβδομαδιαίως. Η νεκρομαντεία είναι ο πνευματισμός και τα μέντιουμ, όπου ρωτούνται οι δαίμονες και απαντούν με τη φωνή των νεκρών συγγενών μας. Και ο εξορκισμός είναι προσπάθεια από τα ίδια τα μέντιουμ δήθεν να βγάλουν δαιμόνια από ανθρώπους, ενώ είναι γνωστό ότι ο διάβολος το μάτι του άλλου διαβόλου δεν το βγάζει.

ΤΙ ΓΙΝΟΤΑΝ ΤΟ ΜΕΣΑΙΩΝΑ ΣΤΟ ΒΥΖΑΝΤΙΟ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΔΥΣΗ

Η προέλευση της σύγχρονης μαγείας είναι ανατολίτικη και σημαντικοί μάγοι υπήρξαν οι Χαλδαίοι, οι Πέρσες και οι Αιγύπτιοι, στους οποίους εξασκήθηκε ιερατικά. Στη Δύση μεταφέρθηκε μέσω του αρχαιοελληνικού γνωστικισμού.

Μετά το θάνατο του Μεγάλου Αλεξάνδρου η μαγεία εξαπλώθηκε παντού, πήρε τη θέση της ανάμεσα στις υπόλοιπες λαϊκές δεισιδαιμονίες και μεταφέρθηκε στη Βυζαντινή περίοδο, όπου εξασκείτο με απόλυτη μυστικότητα ένεκα των αυστηρών νόμων, πολιτικών και εκκλησιαστικών, που επικρατούσαν εναντίον της. Στην αρχαία Ελλάδα και το Βυζάντιο έριχναν μέσα σε τάφους μετάλλια ελάσματα με χαραγμένο πάνω το όνομα εκείνου που ήθελαν να βλάψουν. Και στη σημερινή μας εποχή ακόμα δένουν μεταλλικά αντικείμενα στις βρύσες, χτυπούν με καρφιά ομοιώματα για να προκαλέσουν παράλυση των άκρων ή εγκεφαλική βλάβη κλπ.

Το Μεσαίωνα η μαγεία αναμείχθηκε στη Δύση με τον πνευματισμό, την αστρολογία και την αλχημεία και ο Πάπας Γρηγόριος ο Μέγας, με μια σειρά ενεργειών, προσπάθησε να επαναφέρει στη χριστιανική πίστη πολλούς μάγους και να μετατρέψει ναούς ειδωλολατρικούς σε χριστιανικούς. Το 1484 ο Πάπας Ιννοκέντιος ο 8ος εξέδωσε βούλα κατά των μαγισσών και ο πυρετός της καταδίωξης μεταφέρθηκε στην Αμερική και την Αγγλία με ολέθρια αποτελέσματα. Έκτοτε στράφηκαν πολλοί, από αντίδραση κατά του κατεστημένου, στην αθεΐα και στην άκρατη σεξουαλική απελευθέρωση, εκφράζοντας στους Νέους Χρόνους ένα αντιεκκλησιαστικό μίσος.

Οι οπαδοί του σατανισμού άλλωστε συνδέθηκαν στενά με τη μαύρη μαγεία και εξαπλώθηκαν σε όλη σχεδόν την Ευρώπη. Η προέλευση της ιδεολογίας τους δεν ήταν άλλη από την εβραϊκή Καββάλα (μαγική ερμηνεία της Παλαιάς Διαθήκης), που περιείχε αποκρυφιστικά μυστικά και νεκρομαντείες.

ΤΙ ΠΙΣΤΕΥΕΙ Η ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΣΑΤΑΝΑ

Ο σατανάς ήταν αρχικά ένας άγγελος φωτός, ένα από τα ομορφότερα δημιουργήματα του Θεού. Ξέπεσε όμως μακριά από τον Θεό και αμαυρώθηκε η δόξα του, όταν από μεγάλο εγωισμό αρνήθηκε να υποταχθεί στο θέλημα του Θεού και να προσκυνήσει τον ερχόμενο ενανθρωπήσαντα Υιό του. Από τότε προσπαθεί να παρασύρει όλη την πλάση μέσω του ανθρώπου μακριά από την σωτηρία και τα κατάφερε καλά με τους προπάτορες, τον Αδάμ και την Εύα. Με τον ερχομό του Χριστού φυσικά και την ανάστασή του η εξουσία του πήρε τέλος και του μένει λίγος χρόνος ακόμη μέχρι την Δευτέρα Παρουσία. Γεγονός είναι, όπως αποδεικνύει η πείρα χιλιάδων αγίων ασκητών, ιερέων και πατέρων της Εκκλησίας, ότι περιπατεί σαν λιοντάρι και εμφανίζεται και σαν φωτισμένος άγγελος ακόμη, προσπαθώντας με λύσσα να καταστρέψει το ανθρώπινο γένος.

Ο σατανάς δεν γνωρίζει το μέλλον, όπως νομίζουν όσοι τρέχουν στα μέντιουμ και τις χαρτορίχτρες. Το παρελθόν μπορεί και το γνωρίζει ως πνεύμα που είναι. Απόδειξη ότι δεν γνωρίζει το μέλλον είναι η ζωή του πατριάρχη της υπομονής Ιώβ και η ανάσταση του Χριστού. Αν ήξερε ο διάβολος ότι ο Ιώβ θα υπέμενε τόσα κακά χωρίς να εναντιωθεί στον Θεό, δεν θα παρακινούσε τον Θεό για να δοκιμάσει την πίστη του. Ακόμη δεν θα οδηγούσε στο σταυρικό θάνατο τον Θεάνθρωπο, αν γνώριζε ότι με την ανάστασή Του θα έχανε όλη την εξουσία του.

Ο ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΣΑΤΑΝΙΣΜΟΥ

Ο σκοπός του σατανισμού ήταν και είναι η βεβήλωση των εκκλησιαστικών ιερών σκευών ή αντικειμένων και των ακολουθιών με τη βοήθεια της μαγείας, στην οποία εκπαιδεύονται τα παιδιά τους από μικρής ηλικίας. Η σατανολατρεία "είναι μια θρησκεία δολοφόνων, αφού θυσιάζουν ανθρώπινες ζωές εις τον Διάβολον και αφού προηγουμένως κοινωνήσουν με το αίμα των θυμάτων τους" (βλ. και "Ορθόδοξο Τύπο", 25/2/1994).

Ο σκοπός της μαύρης μαγείας είναι να προωθείται «η θρησκεία του διαβόλου», η «λατρεία του σκότους», του μίσους, του θανάτου, της Κολάσεως. Οι σατανιστές ανήκουν σε μυστικές Εταιρείες και έχουν τον Εωσφόρο ως Θεό. Ισχυρίζονται ότι ο πρώτος αυτός διωγμένος άγγελος, που επαναστάτησε κατά του Θεού, δημιούργησε τον κόσμο, τις δυστυχίες των ανθρώπων και όλες τις ατέλειες. Επειδή είναι ο πλάστης, τού πρέπει κάθε προσκύνηση και λατρεία. Εφόσον, λοιπόν, ο κόσμος προέρχεται δήθεν από το Κακό, κάθε ιερόσυλη, βέβηλη και ανήθικη πράξη είναι αρεστή στο Θεό και η αμαρτία πρέπει να εκτελείται καθημερινά ως προσευχή.

Οι Σατανιστές, ακόμη, έχουν δημιουργήσει δική τους αντι-Εκκλησία με ναούς αφιερωμένους στον Σατανά, δαιμονικά μυστήρια και ύμνους, καθώς και πλήρες

λειτουργικό τυπικό. Προσπάθειά τους είναι η κατάκτηση του κόσμου με την υποχώρηση του χριστιανισμού. Έχουν διεισδύσει στις Ινδίες, Κίνα, Αμερική και σημαντικά βήματα έχουν κάνει στην Ευρώπη, όπου θα δοθεί η τελική μάχη, σύμφωνα με τα πιστεύω τους. Σήμερα εξασκούν ανεμπόδιστα τη μαγεία, την οποία θεωρούν αρχαιότερη και ανώτερη θρησκεία, χωρίς να εμποδίζονται από το νόμο, φτάνει να αποφεύγουν τον προσηλυτισμό και τη διαφθορά των δημοσίων ηθών. Διοργανώνουν υπαίθρια φεστιβάλ Μαγείας, εμφανίζονται σε τηλεοπτικές εκπομπές, γράφουν ή διαφημίζονται σε εφημερίδες, δίνουν μαθήματα σε κολλέγια, κατέκτησαν θρησκευτικά δικαιώματα στον στρατό κλπ.

Οι μάγοι και οι σατανιστές πιστεύουν στην μετενσάρκωση, στην εσωτερική δύναμη, στις θεραπείες εξ αποστάσεως κ.α. Σχεδιάζουν κύκλο που πρέπει να μπου και να βγουν με τελετουργικό τρόπο για να αποφύγουν τα χτυπήματα των δαιμόνων και χρησιμοποιούν όχι μόνο ραβδους και ξίφη, αλλά και βιβλία με ευχές και προσευχές δικές τους. Πριν απ' τη μαγεία μάλιστα νηστεύουν για 24 ώρες, δεν καπνίζουν ή πίνουν και αποφεύγουν ερωτικές σχέσεις. Τέτοιες απαγορεύσεις από σατανικά πνεύματα έχουν πολλά μέντιουμ, διότι τους έχουν κυριεύσει.

ΠΩΣ ΜΥΕΙΤΑΙ ΚΑΠΟΙΟΣ ΣΤΟΝ ΣΑΤΑΝΙΣΜΟ

Για να μνηθεί κάποιος στο σατανισμό πρέπει πρώτα να προετοιμαστεί στα στάδια του αποκρυφισμού. Οι σατανιστές εξάπτουν και θεριεύουν στους νέους την αγάπη προς την ενστικτώδη ζωή και τα πάθη, ακόμη δε την πίστη ότι ο Εωσφόρος είναι ο ανώτατος Κύριος. Έτσι στο Σατανισμό και τη μαγεία οι έννοιες καλό-κακό και ηθικό-ανηθικό διαστρεβλώνονται πλήρως και, συχνά, όσοι εμπλέκονται στο σκοτεινό κόσμο της μαγείας, τρελλαίνονται και συγχύζονται νευροπαθολογικά. Υπογράφουν ακόμη με το αίμα τους περγαμνή αφιέρωσης στον Εωσφόρο και εμπλέκονται σε πολλά όργια σε μυστικές συαντήσεις.

Όλα αυτά δεν αποτελούν φαντασίες αλλά ντοκουμέντα, που παραθέτουν πρώην μεγάλοι μάγοι αφού με τη Χάρη του Θεού επέστρεψαν στον χριστιανισμό.

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΒΕΒΑΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΕΙΔΗ ΜΑΓΕΙΑΣ ΕΙΝΑΙ ΤΕΧΝΕΣ ΤΩΝ ΠΟΝΗΡΩΝ ΠΝΕΥΜΑΤΩΝ

Η Εκκλησία δεν ξεχωρίζει τον πνευματισμό, την αστρολογία, την τηλεκινησία ή τη μαντεία από τη μαγεία, αλλά τα βλέπει ως όλον και ως μηχανορραφίες του Βεελζεβούλ, πέρα απ' τα συνήθη εγκλήματά του (αθεϊσμός, ειδωλολατρία, δολοφονίες, ανηθικότητες, ληστείες, βία κ.), για τα οποία θεωρείται και πάλι ηθικός αυτουργός ο σατανάς. Πολλοί από τους σύγχρονους μάγους, βέβαια, δεν παραδέχονται ότι υπάρχει Σατανάς και ισχυρίζονται πως είναι μια καθαρά χριστιανική επινόηση. Και αυτό γιατί στον Σατανά αρέσει να παραμένει αθέατος, ώστε να πετυχαίνει καλύτερα τα ύπουλα σχέδιά του.

ΔΕΝ ΕΞΗΓΟΥΝΤΑΙ ΟΛΕΣ ΟΙ ΜΑΓΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΜΕ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΟ ΤΡΟΠΟ

Τα φαινόμενα που συμβαίνουν σε συνεδριάσεις μέντιουμ, δεν εξηγούνται τόσο

εύκολα με απάτη ή ταχυδακτυλουργικά τρυκ. Σε πνευματιστικές συνεδριάσεις απάνε ξαφνικά τζάμια, χτυπήματα δέχονται οι σύνεδροι, αντικείμενα εμφανίζονται από το πουθενά ή εξαφανίζονται σε μια στιγμή, πέφτει η θερμοκρασία ή αυξάνεται αλματωδώς, φωνές ακούγονται από το υπερπέραν, φαντάσματα κυκλοφορούν ανάμεσα στην ομάδα και το μέντιουμ ανυψώνεται αν και το κρατάνε καλά οι παρευρισκόμενοι μέχρι το ταβάνι αψηφώντας τους νόμους της βαρύτητας.

Ο ΣΑΤΑΝΙΣΜΟΣ ΕΧΕΙ ΕΙΣΧΩΡΗΣΕΙ ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΤΡΟΠΟ ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗΣ, ΣΤΗΝ ΜΟΥΣΙΚΗ, ΤΗΝ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ κ.α.

Είναι γνωστό ότι το σεξ, η βία και ο τρόμος προσελκύουν πελάτες. Αυτό το έχουν καταλάβει προ καιρού τα διάφορα συγκροτήματα Heavy metal, βαρείας ροκ μουσικής δηλαδή, που λανσάρουν εξώφυλλα σατανικών αναπαραστάσεων, βρυκολάκων, δαιμόνων, ματοβαμμένων νυχιών, νεκροκεφαλών κλπ., που αγοράζονται από νέους 12-25 ετών.

Μήπως όμως και η τηλεόραση, δεν προσπαθεί να "τραβήξει" τους θεατές με φρικιαστικά φιλμ, ζωντανές σκηνές βίας, αίματος και σεξ, ώστε η βιομηχανία του θρίλερ να αρπάζει στα πλοκάμια της αθώες ψυχές μικροτέρων ηλικιών; Πώς εξηγείται το γεγονός ότι μεγάλα σε ακροαματικότητα κανάλια διακόπτουν ενημερωτικές ή ψυχαγωγικές εκπομπές για παιδιά, παρεμβάλλοντας, ανάμεσα στις διαφημίσεις, αποκρουστικές σκηνές θρίλερ, βίας και πορνό, που θα παιχτούν τις επόμενες ημέρες; Πού είναι η επίσημη κρατική προστασία των τηλεθεατών;

Ας προφυλαχθούμε λοιπόν από τη θεοποίηση της ηδονής, της βίας, του χρήματος και της μεταφυσικής πλεκτάνης της μαγείας, που "πουλιέται" σήμερα μέσω της τηλεόρασης, των video clips, των περιοδικών και του Internet, και ας προστατέψουμε τις εύπλαστες και τρυφερές ψυχές των παιδιών μας, επιλέγοντας συγκεκριμένα και μόνο τηλεοπτικά προγράμματα για παρακολούθηση, που θα ελέγχουμε με διάκριση.

Είναι ανάγκη να προστατευθούμε από την πνευματική αποχάυνση που επιχειρούν εναντίον μας διάφορα επικίνδυνα και αρρωστημένα μέσα "ψυχαγωγίας" (πορνογραφική λογοτεχνία, απωανατολίτικη παραφιλολογία, καταγωγή με διακίνηση ναρκωτικών κλπ.) και να ανακαλύψουμε ξανά υγιείς τρόπους επικοινωνίας μεταξύ μας και υγιείς ασχολίες (πεζοπορία, ορειβασία, κατασκήνωση, αθλητισμό, ανάγνωση ποιοτικών βιβλίων κ.α.) για να απομακρύνουμε τον ατομιστικό τρόπο ζωής και τον καταναλωτισμό, που ευθύνονται για όλες τις σύγχρονες αποκλίνουσες συμπεριφορές και την πνευματική νωθρότητα των νέων μας. Διότι, η φθορά και η ψυχική βλάβη από την τρομο-σεξο-λαγνεία, που μας σερβίρουν, είναι ανυπολόγιστη. Αποτελούν μάλιστα το πρώτο σκαλοπάτι για το σατανισμό και την καταστροφή της συνείδησής μας με έντεχνη και σύγχρονη πλύση εγκεφάλου.

ΤΟ ΜΑΤΙΑΣΜΑ

Όσον αφορά το "μάτιασμα" πρέπει να πούμε πως έχει αρχή μαγική. Αυτό δεν

σημαίνει ότι οποιαδήποτε αδιαθεσία που αισθάνεται κάποιος ή κάποια οφείλεται στον άορατο κόσμο των πνευμάτων, αλλά υπάρχουν άνθρωποι που από ζήλια ή κακία μπορεί να σε κοιτάξουν πολύ περίεργα και να σου χαλάσουν για λίγο τη διάθεση ή την ενεργητικότητα. Κοιτάξτε τι λένε οι ίδιοι οι σύγχρονοι μάγοι: "Αν ρίξετε λένε κακές ματιές, προβάλλετε μια δύναμη, που αρχίζει να εργάζεται χωρίς να το ξέρετε, και μια μέρα θα ξαναεπιστρέψει εναντίον σας". Το ίδιο θα συμβεί συνεχίζουν αν καταφύγει κανείς σε εξορκισμούς και μαγικά βότανα για να ελκύσει ερωτικά μια γυναίκα που αγαπά. Όταν πετύχει το καταχθόνιο σχέδιο και "θα σας δώσει αυτό που ζητήσατε, θα σας το (έχει) δώσει η Κόλαση ... θα πιείτε από τα χείλη του (εννοείται του συντρόφου) ένα δηλητήριο, που θα διοχετευθεί μέχρι την ψυχή σας " προειδοποιεί ορισμένοι λευκοί μάγοι (Αϊνιαν, «Το βιβλίο της θείκης Μαγείας»). Αν αυτά λέγονται από τους ίδιους τους μάγους και μας προτρέπουν σε ενάρετη ζωή, τότε πού θα σταθούν στη Δευτέρα Παρουσία όσοι "χριστιανοί" αθετούν τα διδάγματα του Χριστού και ζουν ανήθικη, μαγική και ειδωλολατρική ζωή;

ΤΗΣ ΜΟΔΑΣ ΕΙΝΑΙ ΣΗΜΕΡΑ ΚΑΙ ΤΑ ΧΑΡΤΙΑ ΤΑΡΩ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΕΠΟΧΗΣ

Η Μαντεία ήταν πάντα συνδεδεμένη με τη μαγεία. Σήμερα σε διάδοση βρίσκονται τα χαρτιά Ταρώ, για να εθίζουν τον κόσμο στην χαρτομαντεία και αναφέρονται σε πολλά μαγικά εγχειρίδια, αλλά και διαφημίζονται ελεύθερα μέσω περιοδικών και τηλεροάσεων. Όχι μόνο αυτό, αλλά πουλιούνται μαζί με βιβλία, για να συνηθίζουν τον κόσμο στο εμπόριο μαγικών αντικειμένων, που έχει τεράστια κέρδη.

Εταιρείες ή Λέσχες και Σύλλογοι Εσωτερισμού, που κινούνται και εργάζονται μέσα και έξω από την χώρα μας, μυστικά ή φανερά, διαδίδουν τη μαγικού περιεχομένου φιλοσοφία τους και πωλούν τελετουργικά όργανα και ισχυρά φίλτρα. Ο αριθμός αυτών των παραθρησκευτικών ομάδων είναι πολύ μεγάλος.

Οι κάρτες Ταρώ, είναι κάρτες με σύμβολα θανάτου και του διαβόλου, που σημαίνουν αλλαγή και υποταγή στο κακό, προέρχονται από την ειδωλολατρική θρησκεία της Βαβυλώνας και βασίζονται στην αριθμολογία. Η εσωτεριστική ερμηνεία τους κληρονομήθηκε στην εβραϊκή αποκρυφιστική Καβάλλα στα χρόνια της βαβυλωνιακής αιχμαλωσίας των Ιουδαίων. Μέσω της Καβάλλας πέρασαν και στη «σύγχρονη» εποχή μας. Τα Ταρώ, που είναι μία έντεχνη και ύπουλη μορφή πνευματισμού, οδηγούν τους άσχετους εκκλησιαστικά συνανθρώπους μας στην ειδωλολατρεία και την ανταρσία κατά του Θεού, δεδομένου ότι οι «ειδικοί» ερμηνευτές τους αρνούνται τη θεότητα του Ιησού Χριστού και ειδωλοποιούν τη φύση.

Σε κίνηση μεγάλη βρίσκονται ακόμη και οι Κρύσταλλοι (κομμάτια χαλαζία) που χρησιμοποιούνται στο Νεοεποχικό διαλογισμό, σε συνδιασμό με μουσική, κατάλληλο φωτισμό και ναρκωτικά. Οι κρύσταλλοι είναι τα φυλακτά της Νέας Εποχής, τα οποία ξεκίνησαν τη δεκαετία του `80 και σήμερα οι πωλήσεις τους ξεπερνούν τα 300 εκατομμύρια δολάρια. Ο σκοπός, για όσους τους κατέχουν, είναι η πνευματική ενέργεια που εκλύουν και η, μέσα από την αυτούπνωση,

«ανακάλυψη» της «συμαντικής αλήθειας». Όταν μιλάμε για Νέα Εποχή εννοούμε ένα ανακάτωμα από αρχαίες θρησκείες, ειδωλολατρεία, πνευματισμό και γνωστικισμό που μάχονται γενικά τον χριστιανισμό παγκοσμίως. Μέσω της νέας εποχής, ο σατανισμός απλώνεται σήμερα ντυμένος δυστυχώς και επιστημονικό μανδύα.

ΑΥΤΟΣ ΟΜΩΣ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΕΠΙΣΚΙΑΣΕΙ ΤΑ ΠΑΝΤΑ ΣΕ ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΧΑΡΙ ΠΟΤΕΡ. ΟΙ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟΙ ΓΟΝΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΝΟΥΝ ΚΑΜΜΙΑ ΣΗΜΑΣΙΑ ΣΤΟ ΜΑΓΙΚΟ ΤΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ

Δεν είναι τυχαίο που ο μικρός 'ήρωας' υπερηφανεύεται κρατώντας το βιβλίο με την πεντάλφα (σύμβολο του σατανισμού) και προσφέρει γνώσεις λευκής και μαύρης μαγείας στα παιδιά, που για την Εκκλησία είναι τέχνες του εχθρού.

Πολλοί γονείς δυστυχώς, και εν αγνοία τους, συμμετέχουν σ' αυτό το παιχνίδι και ωθούν μάλιστα τα παιδιά τους στην ανάγνωση του μικρού τους ήρωα επειδή χαίρονται που επιτέλους άρχισαν να ενδιαφέρονται για το διάβασμα και θα γίνουν επομένως μεγαλώνοντας καλλιεργημένοι άνθρωποι. Αγνοούν όμως την πλέον επικίνδυνη παράμετρο: Ότι δηλαδή ένα παιδί που μεγαλώνει διαβάζοντας Χάρι Πότερ εντρυφά ολίγον κατ' ολίγον στο περιβάλλον και την ατμόσφαιρα της μαγείας και εθίζεται σταδιακά στα μηνύματα του αποκρυφισμού, που είναι δραματικά παρών στη σύγχρονη κοινωνία μας.

Στην Αγία Γραφή ο Θεός απαγορεύει αυστηρά στους πιστούς να έχουν σχέση με τέτοιου είδους ενέργειες: «Δεν θα υπάρχει μεταξύ σας μάγος, που θα ψάλλει μαγικές ωδές, ούτε άνθρωπος που θα φαίνεται να μιλά από την κοιλιά του, ούτε τερατοσκόπος (που θα παρατηρεί τέρατα στον ουρανό για να προλέγει το μέλλον), ούτε άλλος που θα ρωτά τους νεκρούς (πνευματιστής). Εκείνος που θα κάνει τέτοια πράγματα (θα) είναι σιχαμερός μπροστά στον Κύριο, τον Θεό σου» (Δευτερ. 18,11).

Η φιλολογία της Νέας Εποχής κατακλύζει όλο και περισσότερο τα παιδιά μας με ιστορίες σχετικές με οραματισμούς, μεταφυσικά όνειρα, μαντείες και θεραπείες μέσω απόκρυφων δυνάμεων. Στα πλαίσια αυτά οι επίδοξοι κερδοσκόποι γκουρού κερδίζουν έδαφος και οι Νεοεποχίτες ιερείς αλλότριων θεών παραμυθιάζουν τους νέους μας με υποσχέσεις αυτοφώτισης, αυτοσωτηρίας και ψυχικής ηδονής.

Ο μικρός μάγος έρχεται σε μια εποχή που τα παιδιά μας ζητούν πρότυπα για να πορευτούν μέσα στη ζωή με εφόδια χρήσιμα τόσο για τα ίδια όσο και για την κοινωνία μας. Ένα ζωντανό πρότυπο από το οποίο έχει ανάγκη η εποχή μας είναι ο Κύριος Ιησούς Χριστός και Σωτήρας όλου του κόσμου, που πρώτος δίδαξε την αγάπη, τη συγγνώμη και την υπομονή» (Αθ. Νεοφώτιστος, πρόεδρος του Δ.Σ. της Πανελληνίας Ένωσης Γονέων, στο περιοδ. «Διάλογος», τ. 32, σελ. 41-42).

Η ευθύνη μας, κλείνοντας τούτη την επιτακτική από τις τελευταίες εξελίξεις ενημέρωση, είναι τεράστια. Οι αθώες παιδικές ψυχές έχουν ανάγκη άδολης και αγνής, απονήρευτης και ανιδιοτελούς μόρφωσης και ψυχαγωγίας. Ας μην τους την

στερήσουμε. Ας μην την διαστρεβλώνουμε. Ας μην την αντικαθιστούμε με βρώμικες πηγές, ρυπαρά αναγνώσματα, φτηνό ποιοτικά βιβλίο και ανάλογη τηλεθέαση. Ας συμβάλλουμε όσο μπορούμε στην ψυχοσωματική υγεία των παιδιών μας. Ας προσέξουμε πριν είναι πολύ αργά!

ΔΥΣΤΥΧΩΣ ΠΑΡΑΤΗΡΟΥΜΕ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΚΑΙ ΤΟ ΆΛΛΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ: ΔΗΛΑΔΗ ΠΟΛΛΟΥΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΥΣ ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΠΡΟΛΗΨΕΙΣ ΚΑΙ ΔΕΙΣΙΔΑΙΜΟΝΙΕΣ, ΕΝΩ ΝΟΜΙΖΟΥΝ ΌΤΙ ΕΙΝΑΙ ΚΑΘ' ΌΛΑ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΙ

Πράγματι, οι μαγικές προλήψεις και σήμερα δίνουν και παίρνουν και μεταξύ χριστιανών. Νομίζουν ακόμη ορισμένοι ότι ο αριθμός 13 ή ο 666 ή η Τρίτη, η μαύρη γάτα, ο σπασμένος καθρέφτης κ.α. ότι προκαλούν κακές επιδράσεις στην ζωή τους. Όλα αυτά είναι κατάλοιπα ειδωλολατρικών χρόνων και δεν έχουν καμμία σχέση με τον Χριστό και την Εκκλησία Του.

Υπάρχουν όμως και χειρότερα. Ορισμένοι θρησκόληπτοι αποτρέπουν γάμους αδελφών την ίδια χρονιά, φοβούνται γάμους σε δίσεκτά χρόνια, γυρίζουν από άλλο δρόμο αφού παραλάβουν τον κουμπάρο για να μην κινδυνέψει ο γάμος, οι νεόνυμφοι δεν πάνε σε κηδεία και άλλα πολλά. Η κρεμάνε χάντρες στα παιδιά για το μάτι, δεν εκκλησιάζονται οι πενθούντες για μεγάλο διάστημα, φοβούνται ψαλίδια ανοιχτά, να δώσουν σαπούνη με το χέρι για να μην μαλώσουν και τόσα άλλα. Όλες αυτές είναι προληπτικές συνήθειες από τις οποίες μας ελευθέρωσε ο Χριστός και ορισμένοι συνάνθρωποί μας επιμένουν να μένουν δεμένοι σε δεισιδαιμονίες και να χάνουν την χαρά της βασιλείας των ουρανών. Διότι υπάρχουν και σήμερα ακόμη πολλά είδωλα από τα οποία πρέπει να ξεφύγουμε με την Χάρη του Τριαδικού Θεού.

Να πούμε ακόμη ότι παλαιότερα ορισμένοι χριστιανοί είχαν αναπτύξει μαγικές συνήθειες (4ος αιώνας) και ζητούσαν να γίνεται βάπτισμα, γάμος και ευχέλαιο σε νεκρούς, πρακτικές που η Εκκλησία απέρριψε. Μαγική συνήθεια μπορεί να θεωρηθεί και η πίστη ότι οι άγιοι έχουν ανάγκη λαμπάδες ή τάματα για να ενεργήσουν και να θεραπεύσουν την ασθένεια ή τον πόνο των ανθρώπων. Οι άγιοι και φυσικά πρώτα ο Χριστός, πρέπει να γνωρίζουμε, ενεργούν αφιλοκερδώς και όχι γιατί περιμένουν ανταλλάγματα από εμάς. Βέβαια, αν τάξεις κάτι, όπως λέει και ο λαός, αυτό πρέπει στη συνέχεια να το πραγματοποιήσεις, για να είμαστε και υπεύθυνοι άνθρωποι.

ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ ΤΕΛΟΣ ΤΑ ΟΠΑΔ ΤΩΝ ΧΡΙΣΤΙΑΝΩΝ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΤΗΣ ΜΑΓΕΙΑΣ;

Η μεγαλύτερη αρετή και νίκη κατά των διαβολικών δυνάμεων επιτυγχάνεται με την ταπείνωση, τη μετάνοια, τη χριστιανική άσκηση, την μυστηριακή ζωή και την αγάπη. Στη ζωή, και ιδιαίτερα στην καρδιά του ανθρώπου, αν δεν υπάρχει ο Χριστός, ο φυσικός νοικάρης της, θα υπάρχει ο δαίμονας που θα την καταδυναστεύει. Δεν χωρά τρίτη λύση.

Ο μόνος ιατρός ψυχών και σωμάτων είναι ο Ιησούς Χριστός, ο Υιός και Λόγος του Θεού, που αγκάλιασε το ανθρώπινο γένος με το να γίνει άνθρωπος για χάρη μας και να λύσει τις πανουργίες του διαβόλου. Θεράπευσε άπειρο πλήθος ασθενών και δαιμονισμένων. "Κάθε νόσο και κάθε αδυναμία". Κατέστησε την Εκκλησία Του

πνευματικό Νοσοκομείο για κάθε ψυχικό και σωματικό κακό. Ιδιαίτερα χορήγησε το μυστήριο του Ευχελαίου, με το οποίο όσοι έχουν πίστη, και είναι θέλημα Θεού, υγιαίνουν, συντρίβεται η δύναμη του σατανά και λύνονται οι δαιμονικές παγίδες. Το σημείο του Σταυρού και η δύναμη του Ονόματος του Κυρίου, η ευχή " Κύριε Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησέ με τον αμαρτωλό", και ειδικές προσευχές και εξορκισμοί, όταν γίνονται με πίστη, εκμηδενίζουν κάθε πονηρό ενέργημα.

Είναι λοιπόν όχι μόνο άδικο, αλλά και ψυχοφθόρο να τρέχουν κάποιοι για να θεραπευτούν στα μέντιουμ, τις οραματίστριες και τα υπόλοιπα όργανα του σατανά και να αρνούνται, προς μεγάλη τους βλάβη, την παντοδύναμη Χάρη του Χριστού. Τον χριστιανό δεν μπορούν ποτέ να "πιάσουν" τα μάγια όταν εκκλησιάζεται, κοινωνεί συνειδητά Σώμα και Αίμα Χριστού, εξομολογείται και προσπαθεί να ζει με έργα αγάπης μια σώφρων ζωή.

Αυτοί που πρέπει να φοβούνται είναι οι αμετανόητοι και γεμάτοι πάθη συνάνθρωποι μας, που αρνούνται και εμποδίζουν το Άγιο Πνεύμα να μιλήσει στην καρδιά τους και όσοι δουλεύουν στα έργα του σκότους, της ανηθικότητας και του μίσους.

Η μεγαλύτερη πρακτική φιλοσοφία λοιπόν που αγιάζει και σώζει είναι η χριστιανική μας πίστη. Που συνοψίζεται στην λειτουργική πρόταση: «Εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωήν ημών Χριστώ τω Θεώ παραθήμεθα».