

Νεανικό Επιμορφωτικό και Ενημερωτικό Περιοδικό των Κατηχητικών Σχολείων
Εκδίδεται με την ευλογία του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Σύρου
κ.κ. Δωροθέου Β` από το γραφείο της Γενικής Διεύθυνσης Κατηχητικών Σχολείων

Υπεύθυνος
Πρωτοπρεσβύτερος Πέτρος Κ. Μαραγκός
Φιλολογική επιμέλεια
Ειρήνη Μαντζούκα, φιλόλογος

Φίλοι μου, οι μαθητές από τις «Εκκλησιαστικές Παιδικές και Νεανικές συντροφίες» της πολύφημης και μονάκριβης θυγατέρας της Δήλου, την Μύκονο, είχαν εκφράσει προ πολλών ετών την επιθυμία να εκδώσουν ένα μικρό ενημερωτικό περιοδικό, που μέσα απ' αυτό θα υπήρχε η δυνατότητα επικοινωνίας με παιδιά των υπολοίπων νησιών της Μητροπολιτικής μας Περιφέρειας και όχι μόνο. Η επιθυμία τους αυτή, βρήκε ένθερμο υποστηρικτή, τον Σεβασμιώτατο Ποιμενάρχη μας κ.κ. Δωρόθεο Β'.

Άλλωστε είναι αδιαμφισβήτητο γεγονός, ότι επί των λίγων ημερών της Ποιμαντορίας του μέχρι σήμερα, (μόλις ένας χρόνος συμπληρώθηκε από την ενθρόνιση του), έχει φυσήξει ένας άλλος αέρας, ένα ζωηρό μελτέμι μεγάλης εκκλησιαστικής δημιουργίας και προσφοράς αγάπης, χωρίς διακρίσεις προς κάθε άνθρωπο, γέροντα ή νέο, εργαζόμενο ή μαθητή, οικογενειάρχη ή μοναχικό ταξιδευτή στη ρότα της ζωής.

Στην σκέψη τους λοιπόν ήταν να επικοινωνήσουν έστω και μέσα από ένα άψυχο φύλλο περιοδικού με όλα τα παιδιά της πολυνησιακής μας Μητρόπολης, από την ηλιόεσσα πόλη του λογίου Ερμή και αρχόντισσα των Κυκλάδων, την Σύρο, μέχρι την γραφική Σίκινο. Από την Ιερά νήσο Τήνο, που είναι ποτισμένη με τα μυροβόλα δάκρυα των χιλιάδων προσκυνητών, μέχρι την εύανδρο νήσο Άνδρο και την χαριτωμένη Φολέγανδρο. Από την όμορφη Μήλο, των κατακομβών και της Αφροδίτης, μέχρι την Κίμωλο που φυλάει στους κόλπους της καρδιάς της, την οσία Μεθοδία. Από την Κέα, την αγαπημένη των Νυμφών και του Λέοντα της Ιουλίδας, μέχρι την φιλόξενη Σίφνο, καθώς και το νησί του Μεγαλόχαρου Ταξιάρχη, την Σέριφο, μέχρι το νησί της Παναγιάς της Κανάλας, την Κύθνο, και να τους πούνε ότι και εμείς έχουμε τα ίδια οράματα και τους ίδιους προβληματισμούς με εκείνους. Και προσπαθούμε με την βοήθεια της Εκκλησίας μας και με τις συνάξεις μας στις «Εκκλησιαστικές Παιδικές και Νεανικές Συντροφίες» του νησιού μας να κτίσουμε ένα νέο κόσμο μέσα στη ψυχή μας, βάζοντας θεμέλιο λίθο τον Ιησού Χριστό.

Φίλοι μου, τα παιδιά μας, τα τολμηρά «Θαλασσοπούλια» μας, θα πετάξουν ψηλά, πάνω από τα αφροταραγμένα και μανιασμένα κύματα της ζωής, χωρίς να βραχούν ή να καταποντιστούν από την αντάρα της παραζάλης και ακολουθείστε τα. Θα μάθουν από τις συντροφίες μας ότι είναι αδύνατο να μην αμειφθούν, εκείνοι που αγωνίζονται με λεβεντιά, που θα παλέψουν και θα μοχθήσουν στην ζωή τον στίβο, με οδηγό τους, τον Χριστό. Γι' αυτό παιδιά μου, τρέξτε και εσείς να ενωθείτε με τις συντροφίες των νησιών μας! Μην ντραπείτε! Μην φοβηθείτε! Μην γυρίσετε την πλάτη σας αδιάφορα στην Μάνα μας, την Εκκλησία, που σας καλεί. Προσκαλέστε τους φίλους σας, από το σχολείο, απ' το φροντιστήριο, από τις καφετέριες και τις

παρέες σας.

Όπου και αν είστε, μην ξεχνάτε ποτέ τις συντροφιάς μας. Μην δειλιάσετε να πείτε τη γνώμη σας με παρρησία και αξιοπρέπεια πάνω στα θέματα που θα συζητάμε. Αν κάτι δεν σας αρέσει και έχετε να προτείνετε κάτι καλύτερο, πείτε το στον υπεύθυνο της συντροφιάς σας και αν μπορεί να γίνει, θα πραγματοποιηθεί!!

Σας θέλουμε δυνατούς όχι μόνο στα λόγια αλλά και στα έργα. Μην αφήσετε να κατοικήσει στη καρδιά σας η σκέψη, ότι, αφού δεν πάει ο φίλος μου, ας μην πάω και εγώ. Εμείς σας θέλουμε όλους και σας αγαπάμε, όπως είστε. Ενωθείτε και πετάξτε με τα τολμηρά «Θαλασσοπούλια» μας. Στείλτε μας τα δικά σας κείμενα, τις δικές σας φωτογραφίες, μιλήστε με όλα τα παιδιά για την προσπάθεια σας και το έργο σας. Και μην ξεχνάτε «Θαλασσοπούλια» μου αυτό που λέει ο ποιητής: Μεσ' της ζωής τους άγριους χειμώνες, αλκυονίδες μέρες καρτερώ!!!

Γράφει ο π. Πέτρος Μαραγκός